

Geachte aanwezigen

Er zijn tussen 500.000 en 1.5 miljoen Sinti en Roma vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De overlevenden praatten daar niet of nauwelijks over door verdriet en pijn schaamte of wantrouwen.

Nu er steeds minder ooggetuigen in leven zijn, voel ik de plicht om de herinnering aan onze Sinti en Roma slachtoffers levend te houden.

Ik ben het Auschwitz Comité dankbaar dat ik daar nu de gelegenheid voor krijg, want deze genocide is te lang ontkend en verwaarloosd.

De internationale Alliantie voor holocaustherinneringen de IHRA, erkent met bezorgdheid dat de ontkenning van de genocide op Sinti en Roma heeft bijgedragen aan de vooroordelen en discriminatie.

En dat terwijl in het Neurenberg Tribunaal in 1945 al talloze bewijzen werden aangevoerd van de vervolging en uitroeiing van Sinti en Roma.

-De vernietiging in Auschwitz

-De medische experimenten in Dachau

-De massa-executies in Oekraïne en Joegoslavië

-De executies van Roma gijzelaars in Joegoslavië

Maar in het vonnis van 170 pagina's kwamen wij niet voor.

Göring, de hoofdverdachte, schuldig bevonden aan de vervolging van Joden en "andere rassen". Dat was het. DAAR vielen wij kennelijk onder 'andere rassen'.

Pas in 1979 verschijnt van Ben Sijes 'de vervolging van Zigeuners in Nederland 1940 1945'. Het was het eerste boek over wat ons tijdens de Tweede Wereldoorlog is aangedaan.

Wij kennen geen traditie van lezen en schrijven maar de na-oorlogse generatie heeft de pen gelukkig opgepakt. Zij schrijven wel!

Zij proberen woorden te geven aan waarom hun vaders en moeders opa's en oma's zo stil zijn geworden, zo wantrouwend, depressief of erger.

De pijnlijkste en belangrijkste vraag die in al die boeken doorklinkt is WAAROM, waarom moesten wij zo dood, waarom moesten wij zo afschuwelijk lijden?

Nu willen we gezien worden.

Onze plek in de geschiedenis hebben.

Wij willen samen terugdenken aan onze voorouders. Ze in eerbied en respect herdenken.

Laten naar elkaar luisteren en ons best doen om elkaar te begrijpen

Dat zal de komende decennia hard nodig zijn

Dank u wel

Lalla Weiss