

Voordracht Joshua Solomons, Nationale Holocaust Herdenking, 30 januari 2022, Wertheimpark,

Mijn naam is Joshua Solomons

Hier in dit Wertheimpark werd 78 jaar geleden een baby van slechts drie weken overgedragen aan wildvreemde mensen.

Deze baby is mijn opa, Daan Kraal.

De ouders van mijn opa hoopten dat zij, in ieder geval voor hem, een veilig onderkomen konden vinden.

Want, als hele familie zouden ze niet makkelijk kunnen onderduiken.

Mijn opa kwam uiteindelijk in Brabant terecht, bij een boeregezin met 6 kinderen. Hun oudste dochter was 19 jaar en deed alsof zij de moeder was van Hans Vos, zijn schuilnaam.

Als er iemand langskwam en een baby hoorde huilen, dan vertelden ze dit verhaal.

Daar in Brabant overleefde opa de oorlog.

Zijn ouders, zijn totale familie, zijn vermoord in Auschwitz.

Tot zijn 18^e groeide mijn opa op in Brabant, bij deze fantastische mensen, die hem hadden opgenomen in hun gezin.

Daarna vertrok hij naar Amsterdam.

Lange tijd was hij aan zijn lot over gelaten.

Hij voelde zich eenzaam, zonder familie en vrienden.

Vele andere joodse gezinnen hadden hun eigen verdriet. De gevolgen van de Holocaust waren en zijn zo pijnlijk, dat velen er niet over wilden en willen praten.

Hard werken en doorgaan was een manier om te overleven.

Maar, het is goed gekomen, want opa heeft nu zijn EIGEN familie, waarvan ik nu de oudste kleinzoon ben. Wij zijn ontzettend trots op hem, want hij is er altijd voor ons en hij is de beste opa die ik me kan wensen!